

**GEESTELIJKE VERZORGING**

## **Inleiding**

Een ziekenhuisbezoek kan ingrijpend zijn. Het kan allerlei vragen en gevoelens oproepen.

Geestelijk verzorgers zijn professionele gesprekspartners met wie u uw eigen vragen kunt bespreken. Een gesprek met een geestelijk verzorger kan u helpen om weer in evenwicht te komen.

De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.

## **Wat wij doen**

- stilstaan bij wat u overkomt
- verkennen wat voor u van waarde en betekenis is
- samen nadenken over moeilijke beslissingen
- ondersteunen bij uw geloof of levensovertuiging
- samen met u zoeken naar steun, hoop en troost
- helpen omgaan met verlies
- begeleiden van u en uw naasten in de palliatieve fase en bij het loslaten van het leven

## **Ons aanbod**

- een vertrouwelijk gesprek
- een ritueel of meditatie
- een moment van rust: in het Stiltecentrum kunt u bidden, mediteren of een kaarsje aansteken
- gebed en rituele wassing in de Moslimgebedsruimten
- iedere zondag om 9.30 uur een oecumenische viering of bezinnende bijeenkomst in de Kerkzaal van Franciscus Gasthuis (begane grond). In het Gasthuis kunnen vrijwilligers u daarheen begeleiden. Op beide locaties is de viering vanuit uw bed op de televisie te volgen. Vrijwilligers kunnen u daarbij helpen.

## **Stiltecentrum**

In de Centrale Hal op de begane grond van zowel Franciscus Gasthuis als Franciscus Vlietland vindt u een Stiltecentrum. Het is de hele dag open voor stilte, bezinning, gebed en het branden van een kaars.

## **Moslimgebedsruimte**

In Franciscus Gasthuis vindt u tegenover het Stiltecentrum de gebedsruimte voor moslims. In Franciscus Vlietland vindt u deze ruimtes op de 3<sup>e</sup> verdieping, vanuit lift C links de gang in. De ene ruimte is bestemd voor mannen, de andere voor vrouwen. Er is gelegenheid voor de rituele wassing. De gebedsruimtes zijn de hele dag open voor stilte, bezinning en gebed (zonder schoenen betreden).

## **Contact**

- U kunt aan uw zorgverlener vragen naar de geestelijke verzorging.
- De vrijwilligers van de zondagse viering kunnen uw verzoek doorgeven.
- U kunt ook zelf bellen of e-mailen:
  - Franciscus Gasthuis, via 010 - 461 6016
  - Franciscus Vlietland, via 010 - 893 3610
  - Of mail naar: [geestelijkeverzorging@franciscus.nl](mailto:geestelijkeverzorging@franciscus.nl)

Op de website [www.franciscus.nl](http://www.franciscus.nl) > specialismen > geestelijke verzorging vindt u de geestelijk verzorgers met hun naam, achtergrond en contactinformatie.